

# Zin & Onzin

#2



## Citaten

Een bij de hand boekje om bij de hand te houden.  
'Zoals ik leef.....', aangeboden door Han Kruyswijk

© 1988-2015 e.v., Cint **M**Media - Amstelveen

Men zal lezen, niet te veel, alleen het goede  
en zich bij elk woord afvragen “is het waar wat ik lees?”

*Georg Christoph Lichtenberg , 1742 -1799  
Duits hoogleraar experimentele-natuurkunde, satirist en filosoof*

Waar je ook staat,  
je staat altijd op iemands tenen.

*Godfried Bomans, 1913-1971  
schrijver, redacteur, filosoof en media persoonlijkheid*

"Vorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis."

"Tegenover iedere vernieuwer staan onmiddellijk  
honderd duizend tegenstanders."

"We kunnen een probleem niet oplossen  
met de denkwijze die het heeft veroorzaakt."

"Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst,  
want daarin ben ik van plan te leven."

"Een vooroordeel is moeilijker te splitsen  
dan een atoom."

*Albert Einstein, 1879-1955*

Ieder's dienaar,  
niemand's knecht.

*Lydia Kruyswijk-Sliggers, 1903-1999*

Maak je ergens van afhankelijk  
en je gaat er aan kapot.

*Jan Matthijs Kruyswijk, 1897-1974*

Heb respect,  
maar nooit ontzag.

*Lydia Kruyswijk-Sliggers, 1903-1999*

Vest op prinsen  
geen betrouwen.

*Lydia Kruyswijk-Sliggers, 1903-1999*

Tot het hoogste goed behoren  
vrijheid en onafhankelijkheid.

-

Je kan een mens alles afnemen,  
behalve zijn gedachten.

*uit de Tweede Wereldoorlog*

Iemand liefhebben, wil zeggen:  
bereid zijn oud met haar of hem te worden.

*Albert Camus*

De totaalsom van ons leven wordt gevormd  
door de uren waarin wij liefhadden.

*Wilhelm Bush*

Vriendschap wil doodeenvoudig zeggen:  
het liefdevol met elkaar eens zijn  
over alle vragen des levens.

*Cicero*

Je hoeft niet iedereen te vriend te houden,  
zo lang je ze maar niet tot vijand maakt.

*Han Kruyswijk*

Menigeen beschouwt het succes van de ander  
als een nederlaag van zichzelf.  
Vandaar dat jaloezie en afgunst zo populair zijn.

*naar Godfried Bomans*

Velen hebben er grote verliezen voor over  
om te winnen.

*Han Kruyswijk*

Niet zelden spelen mensen  
wie ze hadden willen zijn.

*W.V. Vrisou van Eck*



Echte leiders praten veel, over alles.  
Echte pratere leuteren veel, over niets.

*naar Johan Cruyff*

Menigeen loopt het risico dat-ie  
wegens gebrek aan gewicht omhoog valt.

*naar Co Cornelisse, 1974*

Echte managers worden geboren,  
je kan ze niet maken,  
je kan het niet leren.

*Anonymus*

Wie geen fout maakt,  
maakt meestal niets.

*Anonymus*

Visie is zicht.  
Velen bevinden zich in mist.

*Anonymus*

Al siet men deluy,  
men kense niet.

*Jacob Cats*

Communicatie gaat niet over uitzenden,  
maar over ontvangen.

*Anonymus*

Communiceren kan je niet leren,  
het is een aangeboren vaardigheid.

*Anonymus*

De enige universele taal  
is muziek.

*Alle componisten en muzikanten ter wereld*

Als je je vinger opsteekt  
en zegt: “ik ben adviseur,”  
dan ben je het ook.....

*Anonymus*

Een adviseur is vaak iemand die  
een probleem in ontvangst neemt  
en het na enige tijd in een andere gedaante  
teruggeeft, samen met een vette nota.

*Anonymus*

Dubbele agenda's  
zijn alleen bij stakkers verkrijgbaar.

*Anonymus*

Zachte heelmesters  
maken stinkende wonden.

*Nederlands gezegde*

Dankbaarheid is een bloemke  
dat in weinig hoven bloeit.

*Guido Gezelle*

De hoogste uiting van genegenheid  
is die welke men aanstonds zal gaan bewijzen.

*H. van Ringh Jr.*

Inlevingsvermogen doet attent zijn,  
dat wil zeggen: op het gevoel af,  
op het juiste moment het juiste doen,  
niet afgeleid door eigen belangen,  
drukte of het hectische van het dagelijks bestaan.

De attentie heeft dan immateriële waarde,  
zelfs al is het een stoffelijke.

*Han Kruyswijk*

Wie niet spoort,  
gaat nooit met de trein.

*NS*

De domheid van mensen  
kent geen grenzen.

*Niek Verkruijsen, 1924-1995, docent muziek en componist*

Roddel zegt het meest over de mensen  
die zich er aan bezondigen.

*Anonymus*

Wie liegt,  
moet [te] veel onthouden.

*Nederlandse zegswijze*

Wie iets te verbergen heeft,  
sluit ook thuis de gordijnen.

*Anonymus*

Het is in Nederland altijd herfst.  
Het barst hier van de eikels.

*Anonymus*

Sta in het heden, ken het verleden,  
en je doorgrondt de toekomst.

*naar J.P. Klautz, uitgever en visionair*

Ieder mens ontvangt elke dag een cadeautje,  
maar heeft het niet altijd in de gaten.

*Nederlandse zegswijze*

Wie niet mank loopt in dit aardse leven  
beschikt over een even sterk  
praktisch als filosofisch been.

*Han Kruyswijk*

Wie het verleden afkapt,  
onterft de toekomst.

*naar J.P. Klautz, uitgever en visionair*

Een vriend is iemand die alles van je weet  
en desondanks van je houdt.

*Han Kruyswijk*

Ware vriendschappen zijn overwoestbaar.

*Han Kruyswijk*

Wat anderen van me vinden?  
Zo lang men over me spreekt, leef ik.

*Jan Matthijs Kruyswijk, 1897-1974*

Persoonlijke ambitie heeft veel goeds opgeleverd,  
van uitvindingen tot componisten,  
van sociale democratie tot humanisme.  
Maatschappelijke ambitie en carrièrezucht  
precies het tegenovergestelde.

*Han Kruyswijk*

Tenslotte.....

Voor een recensent  
is nog nooit een standbeeld opgericht.

*Jean Sibelius, 1865-1957, Fins componist*

Ook zij die te pas en te onpas  
kritiek en commentaar leveren,  
het 'beoordelen' voor in de mond ligt,  
mogen daarbij stil staan.